



ΘΕΑΤΡΙΚΟ

Αθανασίου Ιωάννα
Κακλαμάνου Αγγελίνα
Καμπαλής Αλέξανδρος
Κοπίτας Χρυσόστομας
Πολίτη Φιλιά

ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Γιαννακόπουλος Οδυσσέας
Βαρβέρης Γιάννης
Χρήστου Δημήτρης
Στάθης-Μπούνος Ιάσωνας

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Στουρνάρα Μαρία

ΧΟΡΩΔΙΑ

Βερναδάκη Αργυρώ
Κανάρης Μάριος
Μαντζολέλλι Χριστίνα
Παπαϊωάννου Βασίλης
Πολίτη Φιλιά
Πολυμεροπούλου Νικολέττα
Στουρνάρα Μαρία
Τούμπα Άννυ
Φωτοπούλου Σοφία

ΑΦΗΓΗΤΕΣ

Χατζηκωνσταντίνου Νίκος
Τσουκαλά Νικολίνα
Καλογεράκη Μαρία
Πόπα Έλενα
Τσινού Ελίνα
Βεκρή Κωνσταντίνα
Ρετινιά Ζωή

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν την ευθύνη του συντονισμού της εκδήλωσης, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά τις μαθήτριες και τους μαθητές για την πρόθυμη συμμετοχή, την πρωτοβουλία και τον ενθουσιασμό τους στην προετοιμασία της εκδήλωσης.

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: 77 χρόνια μετά...

Η Αντίσταση του λαού στο φασισμό μάς εμπνέει, μας ενώνει, μας οδηγεί

1^ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ



Εκδήλωση μνήμης και τιμής για την 77^η επέτειο
του ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον φασισμό

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017, 8:30 πμ

Γιορτή της Σημαίας
Παράδοση της σημαίας
στον σημαιοφόρο του Σχολείου
Ορισμός παραστατών

●
Αριστεία - Βραβεία
Βράβευση μαθητών που άριστευσαν
κατά το σχολικό έτος 2016 -2017

●
Ο σπιούνος
Θεατρικό
Μπέρολτ Μπρεχτ
Αθανασίου Ιωάννα - Κακλαμάνου Αγγελίνα
Καμπαλής Αλέξανδρος - Κοπίτας Χρυσόστομος
Πολίτη Φιλώ
στο **πιάνο** ο Οδυσσέας Γιαννακόπουλος
Σκηνοθεσία: Αθανασίου Ιωάννα

●
Η Ευρώπη στις φλόγες
Αφήγηση
Νίκος Χατζηκωνσταντίνου – Νικολίνα Τσουκαλά

●
Ο Αντώνης
Τραγούδι
Χορωδία

●
Η Ναζιστική Κατοχή
Αφήγηση
Πόπα Έλενα – Καλογεράκη Μαρία – Ελίνα Τσινού

●
Η πείνα στα αστικά κέντρα
Αφήγηση
Ελίνα Τσινού

Ο αγώνας στις πόλεις
Αφήγηση
Νικολίνα Τσουκαλά - Νίκος Χατζηκωνσταντίνου

●
Έρωτες
Τραγούδι
Τραγουδά η Μαρία Στουρνάρα και Χορωδία

●
Ο αγώνας ενάντια στην πολιτική επιστράτευση
Αφήγηση
Νίκος Χατζηκωνσταντίνου

●
Ο αγώνας στα βουνά
Η κυβέρνηση του βουνού
Αφήγηση
Κωνσταντίνα Βεκρή

●
Τα αντίποινα του κατακτητή
Αφήγηση
Ζωή Ρετινά – Κωνσταντίνα Βεκρή
Μαρία Καλογεράκη

●
Μικρός Λαός
Χορωδία

●
Η απελευθέρωση
Αφήγηση
Ζωή Ρετινά – Νικολίνα Τσουκαλά

●
Το ακορντεόν
Τραγούδι
Χορωδία

●
Εθνικός Ύμνος